



Werkgroep Meditatieve Wandelingen **N.O.Twente**

Uitnodiging

Meditatief wandelen vanuit de H. Plechelmuskerk te Rossum (ov) met als thema 'Loslaten'.

*Op zaterdagmorgen 2 okt. 2021 vindt er weer een meditatieve wandeling plaats.
Nu vanuit de H. Plechelmus kerk te Rossum.*

Meditierend wandelen helpt corona los te laten.

**Zaterdagmorgen 2 okt. a.s. is eenieder om 09.30 uur welkom
in de H. Plechelmus kerk (Thijplein 3, 7596 KM) te Rossum**

Na 'n meditatief moment in de kerk wandelen we samen plm. 10 km. rondom dit kleine dorpje met zijn prachtige buitengebied.

Onderweg ontstaat er ruimte voor gesprek afgewisseld met stilte momenten of bijzondere gedichten. Meestal zijn we tussen 12.00 en 13.00 uur weer terug bij de kerk.

Halverwege leggen we aan op 'n mooie locatie voor koffie of thee.

Deelname is gratis - na de wandeling vrije gift ter bestrijding van de kosten.

Ook wanneer u niet kerkelijk bent – u bent van harte welkom.

De werkgroep wil dit initiatief graag over heel Twente verspreiden.

Opgave per mail bij Marjan van Galen, e-mail: vangalenmarjan@gmail.com

Bij opgave per mail svp. ook even uw woonplaats vermelden.

Voor nadere informatie: telefoon 0541-296836.

PS. de volgende wandelingen staan gepland op 19 maart 2022 vanuit Geesteren met als thema 'Opbloeien' en op 6 juli 2022 volgt een nog te plannen activiteit rond 't Stift te Weerselo.