

Nieuwsflits oktober 2021

> Allerheiligen / Allerzielen

Heiligen, in onze gelovige traditie zijn het mensen die 'heil' brachten, 'helend' aanwezig waren, 'heel' gemaakt hebben. Velen van hen hebben inmiddels de eeuwen getrotseerd. Denk maar eens aan Franciscus van Assisi en in ons eigen Twente aan Plechelmus. In navolging van Jezus, de Heiland, hebben ze daden van 'heil' gesteld. Jezus' leven van 'helen' en Gods aanwezigheid verkondigen, stelden zij centraal. Immers Jezus gaf blinden zicht, zieken gezondheid, lammen deed Hij lopen, doden deed Hij opstaan en gebrokenen van hart werden genezen.



Allerheiligen

Het betreft allereerst hen die door de kerk heilig verklaard werden. Maar het zijn ook hen die wellicht niet zijn opgeval-

len, maar wel 'heel' gemaakt hebben, die anderen ook moed en kracht gaven om goed te leven. Wij eren als kerk op deze feestdag allen die voor eeuwig leven bij God, of zij nu heilig verklaard zijn of niet.

Allerzielen

Allerzielen gaat terug op een gebruik uit de Middeleeuwen om in kloosters de gestorven kloosterlingen, hun familieleden en dierbaren en de weldoeners

van het klooster, op bijzondere wijze liturgisch te gedenken. Dit gaat ook terug op het eeuwenoude geloof van de kerk, dat zij die ons ontvielen, deel uit blijven maken van de levende gemeenschap. Juist daarom noemen wij, tot op de dag van vandaag, hun namen, gedenken wij hen in onze liturgische plechtigheden, lezen wij misintenties en gedenken zo onze dierbaren.

Heiligen, officieel of officieus, zielen, van hen die ons ontvielen, het betreft mensen die onze wereld mede meer woonbaar maakten. Zonder hen zou de wereld er anders uitzien. Dat vieren we en stellen we 'present' met Allerheiligen en Allerzielen.

Pastor B. Reerink

> Wel of geen armoede en/of eenzaamheid in Oldenzaal?

Vanaf woensdag 1 september j.l. is het Inloophuis in het Parochiecentrum aan de Kerkstraat 1 in Oldenzaal op de werkdagen weer open. De openingstijden zijn van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Elke middag op deze dagen zijn er twee personen aanwezig om u te ontvangen voor een kopje koffie of thee en ook om een praatje te maken of uw mogelijke problemen te bespreken. Door het 'coronagedoe' is het Inloophuis lange tijd gesloten geweest, maar zoals hierboven gemeld kan en wil de 'gastengroep' u weer graag ontmoeten. De bal ligt bij u: kom de deur uit, kom een kop koffie/thee drinken, u bent en blijft van harte welkom. Nadrukkelijk dient gemeld te worden dat iedereen welkom is. Er wordt niet gekeken naar rang of stand of geloof. Iedereen is welkom!



Op maandagmiddag is de Caritas (de noodhulpvoorziening van de katholieke kerk) aanwezig om indien nodig

direct hulp te verlenen, hetzij financieel, hetzij door middel van doorverwijzen naar 'deskundigen' zoals bijv. het Sociaal Team in Oldenzaal. Wilt u op een ander tijdstip komen om welke reden ook dan kun u een afspraak maken via het Centraal Secretariaat tel. 0541-530485 of via de mail secretariaat@plechelmus.nl. Achter de kop van dit artikel staat een vraagteken. Aan u om te bewijzen dat dit vraagteken misplaatst is. Wij zijn er voor u.

Namens de 'gastengroep' en de Caritas Plechelmusparochie – Jan de Gunst

> Van de bestuurstafel Inventaris voormalige Drieëenheidkerk, Oldenzaal

De kerk is inmiddels in eigendom overgedragen en alle geloofsgemeenschappen binnen de parochie zijn in de gelegenheid gesteld om delen van de inventaris (gratis) over te nemen. Hiervan is in beperkte mate gebruik gemaakt. Voor zover er nog roerende zaken resteren, die vervreemd mogen worden, bestaat er vanuit Krakow (Polen) belangstelling om die zaken aldaar te hergebruiken in de kerken.

Verkoop respectievelijk onttrekking aan de erediens van de Mariakerk

Voor de procesgang van de onttrekking van deze kerk aan de erediens zal een nieuwe planning worden opgesteld. De bedoeling is om de informatieavond voor belangstellende parochianen nog in 2021 te organiseren. Deze informatieavond volgt op de presentatie van de koper/projectontwikkelaar Wiggers op 2 oktober 2021 hield, waarbij deze zijn (bouw-) plannen toelichtte m.b.t. de toekomstige ontwikkeling van de bestaande gebouwen en het bijbehorende terrein.

Vernieuwing website

Dit proces is voor het overgrote deel afgerond. Alle geloofsgemeenschappen hebben inmiddels van de webbeheerder

bericht ontvangen over de mogelijkheden tot aanlevering van informatie ter plaatsing op de website.

Vacatures binnen het parochiebestuur

Vanuit het bestuur wordt naarstig gezocht naar kandidaten, die belangstelling hebben en geschikt zijn voor versterking van het bestaande bestuur. In de afgelopen periode zijn reeds verschillende personen benaderd, maar die pogingen hebben nog niet tot het gewenste resultaat geleid.

Restauratie klokketoren

bij de H. Remigiuskerk in Weerselo

Het bisdom heeft bij brief van 16 juli 2021 een definitieve machtiging afgegeven voor de werkzaamheden aan de klokketoren.



> Bakkie Troost

Al enkele jaren zijn op 2 november, Allerzielen, de pastores van onze parochie enkele uren op de kerkhoven van

Deurningen, Rossum, Saasveld en Weerselo aanwezig om voor bezoekers van de graven een 'Bakkie Troost' te schenken. Ook dit jaar zullen zij weer present zijn, voor een kopje koffie of thee, voor een gesprek, om samen bij een graf te bidden... De pastores zijn op 2 november van 10.30 – 12.00 uur aanwezig op de genoemde kerkhoven.

> Moving On, nieuw initiatief voor jongeren

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Het is een gevleugelde uitspraak... Daarom zijn we gestart met een nieuw initiatief voor jongeren in onze parochie die hun Vormsel gedaan hebben. We gaan iedere maand op vrijdagavond bij elkaar komen om leuke, interessante, spannende, creatieve activiteiten te ondernemen, om elkaar te leren kennen, om te ervaren wat vriendschap is en

wat geloof kan betekenen. Diaken Bert Huitink uit de Pancratiusparochie zal deze groep samen met pastor Maroesjka Slegers gaan begeleiden. We zijn nog op zoek naar vrijwilligers die e.e.a mee willen organiseren en naar jongeren die mee willen doen. Bent of kent u iemand voor wie dit wat zou kunnen en zijn? Laat het hem / haar, of laat het ons weten via de mail pastor-slegers@plechelmusparochie.nl

Bijbellezen in de Advent

Ook dit jaar zal pastor Reerink met belangstellenden de lezingen van de vier Adventszondagen lezen en bespreken. Op onderstaande maandagen bent u van 19.00 uur tot 20.00 uur van harte welkom. 22 en 29 november, 6 en 13 december Kerkstraat 1 Oldenzaal.



> Gegevens Centraal Secretariaat Plechelmusparochie

Kerkstraat 1, 7571 EE Oldenzaal
Telefoon: 0541 - 53 04 85
Mailadres: secretariaat@plechelmus.nl
Bestuur: bestuur@plechelmus.nl
Website: www.plechelmusparochie.nl

Pastoraal team

Pastor Reerink 0541-53 02 91
pastor-reerink@plechelmusparochie.nl
Pastor van der Sman 06 51 07 53 32
pastor-vandersman@plechelmusparochie.nl
Pastor Janssen 06 53 71 56 35
pastor-janssen@plechelmusparochie.nl
Pastor Slegers 06 23 37 36 47
pastor-slegers@plechelmusparochie.nl