



Nieuwsflits december 2021

> Advent!!!

In deze periode zien we uit naar het Licht van Kerstmis. We groeien er als het ware naar toe. In het gebruik van de adventskaarsen zien we dat terug. Iedere week wordt er een nieuwe kaars ontstoken en zo ontstaat er vanuit de duisternis langzaam meer licht. Het verlangen naar licht kunnen we wel herkennen. In donkere perioden van je leven hoop je dat het lichter wordt en dat alles zich uiteindelijk ten goede keert. Hoe kun je blijven hopen als het er dan naar uitziet dat het nog steeds niet lichter gaat worden?



Advent is voor velen van ons juist de tijd van de moeilijke herinneringen, een tijd waarin andere

ren, op weg naar Kerstmis, het zo gezellig schijnen te hebben en die soms maar snel voorbij moet gaan. En toch hebben we allemaal diep in ons dat verborgen verlangen niet in de duisternis te willen blijven steken en blijven we ondanks alles vol verwachting uitzien naar het licht. Want Advent is ook een mooie tijd, omdat hij ons dichterbij God brengt, dichterbij elkaar en dichterbij mensen in nood. De Adventstijd probeert ons bewust te maken, en los te weken van de sleur van alle dag, zodat we in deze maand van wachten en verwachten, ons kunnen

richten op de komst van het Kerstkind.

*Advent betekent:
Je openstellen voor het geschenk
dat God ons met Kerstmis wil geven:
zijn eigen Zoon.
Als we advent op die manier
willen beleven, dan wacht ons
een vreugdevolle Kerstmis.*

Ine Wilbers, Pastoraal werker

> Van de bestuurstafel Ontmoetingsdag voor ouderen op 6 april 2022

Enkele jaren geleden is in onze parochie een start gemaakt met een parochiële Ontmoetingsdag voor ouderen. In 2022 is (o.v.b. van de coronasituatie op dat moment) deze dag gepland op 6 april in het Kulturhus De Cocer in Rossum. We hopen dan weer veel ouderen uit onze parochie te mogen ontmoeten.

Pastoraal Steunpunt Drieëenheid?

In het decreet voor de onttrekking aan de Eredienst van de parochiekerk van de heilige Drieëenheid te Oldenzaal, heeft onze aartsbisschop kardinaal Eijk aangegeven dat de Plechelmusparochie de inspanningsverplichting heeft om te onderzoeken of een Pastoraal Steunpunt voor deze geloofsgemeenschap wenselijk en mogelijk is. Hiertoe wordt er op dit moment actie ondernomen door vertegenwoordigers uit de Drieëenheid, het parochiebestuur en het pastoresteam. De inhoudelijke invulling van een Pastoraal Steunpunt valt onder de verantwoordelijkheid van het pastoresteam en het parochiebestuur zal, indien gewenst, op zoek gaan naar een passende locatie. Dit proces is recentelijk gestart en het zal nog enige tijd nodig hebben om tot een weloverwogen besluit rondom een Pastoraal Steunpunt Drieëenheid te komen.

> Kerstmis vieren in coronatijd

De Nederlandse bisschoppen hebben zich aangesloten bij de Coronamaatreg-

len dat er tussen 17.00 uur in de middag en 5.00 uur in de ochtend geen grootschalige activiteiten mogen plaatsvinden. Dat betekent in onze parochie concreet we met Kerstmis, en dan met name op 24 december Kerstavond, op andere tijden en op een andere manier Kerstmis vieren. Zo is in de meeste kerken de aanvangstijd vervroegd naar 15.30 uur (en ook te volgen via de livestream op onze website), terwijl andere kerken er voor gekozen hebben de vieringen wél op de oorspronkelijke tijd te laten plaatsvinden, maar dan zonder kerkgangers en dus alleen via de livestream. Hieronder staat een overzicht van alle vieringen de komende Kerstdagen. Maar kijk vooral ook in uw eigen parochieblad, op onze website en in de rubriek Kerktijd in de Glimlach. Het is in verband met de beperking in het aantal kerkgangers noodzakelijk dat u zich bij uw lokale geloofsgemeenschap aanmeldt voor de vieringen! We hopen dat u er begrip voor hebt als het niet mogelijk blijkt de viering van uw voorkeur bij te wonen, omdat het maximale aantal kerkgangers bereikt is. Hopelijk kunt u dan in een andere viering, op een andere plek terecht. U kunt natuurlijk ook e.e.a. volgen via de livestream.

> 24 december, Kerstavond

Deurningen 19.00 uur Gezinsviering, alleen livestream

21.00 uur Eucharistieviering, alleen livestream

Oldenzaal 09.00 uur Plechelmusbasiliek Eucharistieviering
15.30 uur Plechelmusbasiliek Eucharistieviering
15.30 uur Antonius Woord- en Communieviering

Rossum 15.30 uur Eucharistieviering

18.00 uur Kinderkerstviering alleen livestream

Saasveld 15.30 uur Woord- en Communieviering

Weerselo 15.30 uur Woord- en Communieviering

> 25 december, Eerste Kerstdag

Deurningen 09.30 uur Woord- en Communieviering

Oldenzaal 10.00 uur Plechelmusbasiliek Eucharistieviering

10.00 uur Mariakerk Kerstsamenzang

Rossum 09.30 uur Woord- en Communieviering

Saasveld 10.00 uur Eucharistieviering

Weerselo 09.30 uur Eucharistieviering

> 26 december, Tweede Kerstdag

Deurningen 09.30 uur Woord- en Communieviering

Oldenzaal 10.00 uur Kinderkerstviering, alleen livestream

10.00 uur Plechelmusbasiliek Eucharistieviering

Rossum 09.30 uur Woord- en Communieviering

Saasveld geen viering

Weerselo 09.30 uur Woord- en Communieviering

> 30 december

Rossum 15.30 uur Woord- en Communieviering
Oudejaarsviering

> 31 december, Oudjaarsdag

Oldenzaal 09.00 uur Plechelmusbasiliek Eucharistieviering met kerstliederen

> 1 januari, Nieuwjaarsdag

Oldenzaal 10.00 uur Plechelmusbasiliek Eucharistieviering

> Top 2000-viering

Ook dit jaar bent u weer van harte welkom in de Top 2000-viering in



de Remigiuserkerk te Weerselo. Deze viering zal op 2 januari 2022 om 15.00 uur gehouden worden in de Remigiuserkerk te Weerselo. De koren Triple One

en VOF de Hof zullen voor en met ons bekende liederen ten gehore brengen en enkele koorleden zullen hun persoonlijke verhaal vertellen, waarin muziek of een bepaald lied een rol speelt. U bent van harte welkom! Aanmelden is wel noodzakelijk! U kunt bellen met tel. 06 11491858, op dinsdag 28, donderdag 30 december en zondag 2 januari, tussen 10.00 en 12.00 uur.

> Kerstcollecte Caritas

Uw jaarlijkse kerstbijdrage voor de parochiële Caritas kunt u overmaken op NL15 RABO 0144 701 766 t.n.v. Caritas Plechelmusparochie. *Hartelijk dank!*



> Gegevens Centraal Secretariaat Plechelmusparochie

Kerkstraat 1, 7571 EE Oldenzaal
Telefoon: 0541 - 53 04 85
Mailadres: secretariaat@plechelmus.nl
Bestuur: bestuur@plechelmus.nl
Website: www.plechelmusparochie.nl

Pastoraal team

Pastor Reerink 0541-53 02 91
pastor-reerink@plechelmusparochie.nl
Pastor van der Sman 06 51 07 53 32
pastor-vandersman@plechelmusparochie.nl
Pastor Janssen 06 53 71 56 35
pastor-janssen@plechelmusparochie.nl
Pastor Slegers 06 23 37 36 47
pastor-slegers@plechelmusparochie.nl