



Plechelmusparochie

Oldenzaal | Rossum | Weerselo | Saasveld | Deurningen

Nieuwsflits april 2022

Het is donker en duister in onze wereld. Er is oorlog, er zijn klimaatproblemen, er is hongersnood, er is energie-armoede en ga zo maar door. En toch, toch geloven christenen in het Leven en in het Licht! Ieder jaar opnieuw, op de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente vieren we Pasen, feest van het eeuwig Leven. We zingen, we roepen om Licht. En kijk, ieder jaar opnieuw verspreidt het licht zich door onze kerken, ieder jaar opnieuw ontluiken de bomen, gaan de bloesemtakken bloeien. Ieder jaar opnieuw zien we hoe sterk het leven is, hoe krachtig het licht straalt. Dat is Pasen, geloven dat het kan: Licht dat de duisternis overwint, Leven dat de dood te niet doet.

*God, eeuwig Licht,
in den beginne
hebt U uw Woord gesproken.
U hebt geroepen om Licht
en het Licht werd geboren.
U hebt geroepen om mensen
om uw Licht te verspreiden
en zij werden geboren.
Laat ook nu uw Woord geschieden,
uw Licht verspreiden
waar mensen in het duister gaan.
Overwin de duisternis
door Jezus Christus
en door allen die uw Licht
door de wereld dragen,
vandaag en alle dagen
tot in uw eeuwigheid.
Amen.*

(overgenomen uit Berne BidBoek)

Mede namens bestuur en pastores van de Plechelmusparochie mag ik u een Zalig Pasen wensen.

**Vrede en alle goeds,
Maroesjka Slegers, pastoraal werkster**

> Van de bestuurstafel Heiligverklaring Titus Brandsma

Op vrijdag 4 maart jl. heeft paus Franciscus bekend gemaakt, dat de zalige Titus Brandsma op zondag 15 mei 2022 heilig zal worden verklaard. Dat gebeurt in Rome. Daarbij zullen ook afgevaardigden van de Nederlandse kerkprovincie aanwezig zijn.

Titus Brandsma's vele activiteiten voor kerk en samenleving, zijn principiële verzet tegen het nazisme én zijn martelaarsdood in het concentratiekamp Dachau getuigen van een rotsvast geloof en intense betrokkenheid met medemensen. De heiligverklaring is van grote betekenis voor de Nederlandse katholieke geloofsgemeenschap.



Tussentijdse evaluatie Visie 2024

In verband met de coronamaatregelen is een tussentijdse evaluatie van de Visie 2024, die in 2014 is opgesteld, meermalen uitgesteld. Nu de maatregelen aanzienlijk zijn versoepeld heeft het parochiebestuur besloten om in de tweede helft van 2022 een evaluatie te organiseren, waarbij wordt geanalyseerd welke ontwikkelingen er in de afgelopen jaren zijn geweest, welke beleidsmaatregelen inmiddels zijn uitgevoerd en welke bijsturing er eventueel nog nodig is.

Proces onttrekking OLV ten Hemelopneming aan de eredienst

In het kader van dit proces is er op 17 februari jl. een informatiebijeenkomst gehouden voor de vele vrijwilligers van deze kerk en daarna op 3 maart een soortgelijke bijeenkomst voor alle parochianen

en ander belangstellenden in deze kerk. De avond voor vrijwilligers werd goed bezocht, op de avond voor alle parochianen was de belangstelling beïndrukkend minder. Voor eenieder, die in dit kader nog gebruik wil maken van de inspraakmogelijkheid bestaat er nog tot medio april om dit schriftelijk te doen. U kunt uw reactie sturen naar het secretariaat van onze parochie, p.a. Kerkstraat 2 in Oldenzaal.

> Pasen vieren met je (klein)kinderen

Omdat de Goede Week en Pasen zulke belangrijke feesten zijn, zijn er in onze parochie ook speciale vieringen voor kinderen.

Op Goede Vrijdag om 15.00 uur is er een speciale Kinderkruisweg in de Plechelmusbasiliek. Gezinnen vanuit onze hele parochie zijn welkom van harte welkom. Nemen jullie een bloem mee voor de kruishuldiging?

Op Paaszaterdag om 19.00 uur wordt er in de kerk van Deurningen een Kinderpaaswake gehouden. Alle rituelen die behoren bij de Paaswake, zoals het ontsteken van de Paaskaars en het zegenen van het doopwater, het vindt ook allemaal in deze viering plaats, maar de teksten zijn aangepast voor kinderen.

Op Eerste Paasdag vieren we in de Antoniuskerk om 10.00 uur Pasen met de allerkleinsten in de Kinderkerk. U bent welkom met kinderen vanaf 2,5 jaar.

We hopen zo een passend aanbod te doen voor gezinnen die hun kinderen vertrouwd willen maken met de feesten en gebruiken van onze katholieke kerk.

> De Goede Week en Pasen vieren

De Goede Week is voor christenen overal ter wereld de belangrijkste week van het jaar. We vieren en herdenken dan het lijden en sterven van Jezus én Zijn verrijzenis. U bent die dagen in onze parochie in de volgende kerken en vieringen van harte welkom.

Witte Donderdag

'Witte' donderdag verwijst naar de liturgische kleur van deze dag. De kerk viert ter nagedachte-nis van het Laatste Avondmaal de instelling van de eucharistie en het priesterschap. Ook wordt dan de diaconale opdracht van de eucharistie bijzonder onderstreept: We zijn als christenen geroepen om te breken en te delen.

De Witte Donderdagplechtigheden worden gevierd in de Plechelmusbasiliek, en de kerken van Saasveld en Rossum. De vieringen beginnen om 19.00 uur.

Goede Vrijdag

De sterfdag van Jezus. Op deze dag wordt de eucharistie niet gevierd. 'Goede' Vrijdag verwijst ook al naar de beginnende vreugde om wat Jezus heeft volbracht.

's Middags om 15.00 uur kunt u voor het bidden van de Kruisweg terecht in de Mariakerk, de Antoniuskerk en in de kerken van Rossum en Deurningen.

's Avonds komen we samen om te luisteren naar het lijdensverhaal, de kruisverering en het ontvangen van de H. Communie.

Dit wordt gevierd in de Plechelmusbasiliek en in de kerken van Saasveld en Weerselo. Deze plechtigheden beginnen om 19.00 uur.

Paaszaterdag

De kerken en het altaar blijven leeg. Deze dag wordt ook wel Stille Zaterdag genoemd. Het is de grote rustdag tussen dood en opstanding.

Op de avond van deze dag vieren wij Pasen, het christelijke feest bij uitstek. We vieren de verrijzenis, de opstanding uit de doden van Jezus.



We ontsteken vuur, verspreiden het licht in onze kerken en we luisteren naar de grootste heilsv verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament. Ook zegenen we het water waarmee de gelovigen besprenkeld worden als herinnering aan hun doop. Daarna wordt de eucharistie op bijzonder plechtige wijze gevierd.

Voor de Paaswake kunt u terecht in de Plechelmusbasiliek en de kerk van Rossum. De Paaswake begint om 21.00 uur.

Eerste Paasdag

09.30 uur Saasveld Eucharistieviering
09.30 uur Weerselo Eucharistieviering
09.30 uur Deurningen Woord- en Communieviering
10.00 uur Rossum Woord- en Communieviering
10.00 uur Mariakerk Woord- en Gebedsviering
10.00 uur Plechelmusbasiliek Eucharistieviering

Tweede Paasdag

09.30 uur Rossum Woord- en Communieviering
10.00 uur Plechelmusbasiliek Eucharistieviering



> Centraal Secretariaat Plechelmusparochie

Kerkstraat 1, 7571 EE Oldenzaal
Telefoon: 0541 - 53 04 85
Mailadres: secretariaat@plechelmus.nl
Bestuur: bestuur@plechelmus.nl
Website: www.plechelmusparochie.nl

Pastoraal team

Pastor Reerink 0541-53 02 91
06 33 74 16 22
pastor-reerink@plechelmusparochie.nl
Pastor van der Sman 06 51 07 53 32
pastor-vandersman@plechelmusparochie.nl
Pastor Janssen 06 53 71 56 35
pastor-janssen@plechelmusparochie.nl
Pastor Slegers 06 23 37 36 47
pastor-slegers@plechelmusparochie.nl